

Gedenken

Gedaenken en buigen,

Mijn Meester heeft altijd dieper gebogen dan ik;
altijd die andere kant gekeerd en afgegeven.

De leraar heeft dieper gebogen dan de leerling;
ik zal daarom altijd Zijn leerling zijn.

Die nimmer aflatende toewijding, dat buigen
voor mij, ontroert mij diep.

Er is nooit een ooit geweest waar
Hij/Zij niet gebogen heeft voor mij.

Het is tijd dit te gedenken en dieper te buigen.

In ieder roep ik aan; help mij buigen,
verlaag mij, zodat ik soepeler wordt en
ik mijn Meester meer en meer
mag (her)kennen.

Achter dit alles herken en gedenk ik,
in grote dank die Liefde!

Dit geeft doorzicht in de wereld,

haar werkelijkheid en

één gek(te) minder.

Niet mijn wil,

maar de Uwe.

02 05 2014

Rumi, Masnevi DI2 blz 136: zijn oorsprong wordt beschermt door Degene die nooit verzuimt.