

Liefde

Liefde?

Iedereen praat erover
en zoekt het buiten,
bij die ander.

De grootste liefde
is zijn met dat wat is geschonken,
gewoon zijn.

Het levens geschenk niet te kennen
en buiten zoeken is geen liefde,
het is gewoon een vlucht weg.

Die diepte in jezelf te kennen,
is die overal anders te herkennen
en andersom.

Die terug te ontdekken, te geven,
vanuit die enorme levens bron.
Je daarmee vol verbonden weten
is de grootste liefde hier
van daar.

Dit is de echte realiteit,
van daar naar hier,
vandaar
nu
in liefde zijn
hier
nu

(Zhikr)