

Samoerai

Samoerai

Je zeshandigzwaard,
puntig en geslepen,
je helm en uitstraling
zijn indrukwekkend.

Er is niets wat mij
raken kan onder
jouw bescherming.

Ik weet dat je beschermd,
daarom ook ontstaan bent,
maar je schermt ook af,
ook ben ik bang voor je.

Op mijn knieën kruip
ik naar je toe,
omhels je om je nek.

Ik vraag je te spelen,
hang aan je lip,
trek aan je haren.

We zijn vrienden!

27 03 2014 (Vishnu)